

Αναπροσανατολισμός του οικονομικού και αναπτυξιακού μοντέλου

Αποτελεί, πράγματι, προνόμιο η δυνατότητα που παρέχει με αυτήν την καινοτόμα πρωτοβουλία του ο Φιλελεύθερος, σε παράγοντες της οικονομικής ζωής, να απευθυνθούν άμεσα και επώνυμα στην νέα πολιτική ηγεσία και να καταθέσουν τη συμβολή τους στην γενικότερη εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης των προκλήσεων, με τρόπο που επιτρέπει παράλληλα, να ακουστούν στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο οι προβληματισμοί και οι απόψεις τους. Πρόκειται για εμπνευσμένη πρωτοβουλία, άξια κάθε επαίνου και ευχαριστιών από όλους.

Έχουμε την άποψη ότι, ζωτικότητας σημασίας πολιτική επιλογή, στη διαμόρφωση και υλοποίηση της οποίας επιβάλλεται η συμμετοχή όλων των συντελεστών του οικονομικού βίου με κύρια ευθύνη, φυσικά, της κυβέρνησης, είναι ο αναπροσανατολισμός του οικονομικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας μας, με τη σχετική αναθεώρηση των στοχεύσεων και την αναδιάρθρωση πόρων και προσπάθειών. Σημαντικότετος στόχος στο πλαίσιο αυτό είναι επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας AAA, για μια Κύπρο που δε θα δηλώνει μόνο, αλλά θα είναι και στην πράξη χώρα φιλική για εξωτερικές και εσωτερικές επενδύσεις, όπου οι επενδυτές θα αισθάνονται πραγματικά ευπρόσδεκτοι, με αξιοποίηση έξυπνων και αποτελεσματικών κινήτρων.

Βαρύνοντα ρόλο στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να έχουν η επιτάχυνση των αναπτυξιακών έργων, ειδικά αυτών της πράσινης οικονομίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και η εθνική εξωστρέφεια μέσω της οικονομικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής διπλωματίας. Σημαντική παράμετρος στην προσέλκυση επενδύσεων είναι και η εύστοχη χάραξη πολιτικής στην εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, αλλά και στον τομέα της Δικαιοσύνης, για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Είναι εύλογο, η μακρά δραστηριοποίησή μας - από ηγετική, μάλιστα, θέση - στον χώρο της παροχής νομικών υπηρεσιών, να εστιάζει το ενδιαφέρον μας στο πεδίο αυτό, όπου οι εκκρεμότητες, οι προκλήσεις και οι σχετικές προτεραιότητες που τίθενται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, μας επηρεάζουν με τρόπο ευθύ και καθοριστικό. Η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, έχει μεν ήδη νομοθετηθεί από

Αναθεώρηση στοχεύσεων και αναδιάρθρωση πόρων και προσπάθειών, για μια Κύπρο φιλική για εξωτερικές και εσωτερικές επενδύσεις, όπου οι επενδυτές θα αισθάνονται πραγματικά ευπρόσδεκτοι, με αξιοποίηση έξυπνων και αποτελεσματικών κινήτρων



Ηλίας Νεοκλέους
Διευθύνων Συνέταγος
του δικηγορικού
γραφείου, Ηλίας
Νεοκλέους και ΣΙΑ ΔΕΠΕ

τον Ιούλιο του περασμένου έτους, αλλά στην υλοποίηση των θεσμοθετηθέντων παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις. Δεδομένου ότι, δυστυχώς, οι επιδόσεις της χώρας στους τομείς της επίλυσης, κυρίως, αστικών και διοικητικών υποθέσεων, ειδικά της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας, δεν είναι οι καλύτερες δυνατές, θεωρούμε ότι η σχετική προσπάθεια θα πρέπει να ενταθεί και να επιταχυνθεί.

Με σκοπό, επίσης, την αποφόρτιση των Δικαστηρίων, την απλοποίηση και την επιτάχυνση της επίλυσης των διαφορών με προφανείς ευεργετικές συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή, θεωρούμε επιβεβλημένη την αξιοποίηση του Κέντρου Διατησίας και Διαμεσολάβησης ως εργαλείου, με επέκταση της δυνατότητας των Δικαστηρίων να παραπέμπουν υποθέσεις σε Διατησία και με τον περαιτέρω εμπλουτισμό και θεσμική κατοχύρωση των διαδικασιών Διαμεσολάβησης, με σχετικούς κανονισμούς.

Σε ζητήματα, δε, κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance), επισημαίνουμε την ανάγκη για λελογισμένη εφαρμογή των σχετικών κανόνων, με σεβασμό, βεβαίως, στη νομιμότητα, αλλά, από την άλλη, και καλή αντιληψη του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η αγορά, για να αποφεύγονται περιπτώσεις αδικής και αδικαιολόγητα περιοριστικής μεταχείρισης επενδύσεων.

Δεδομένης της ραγδαίας τεχνολογικής πρόοδου και της καινοτομίας, η οποία βρίσκει εφαρμογές και στον τομέα των δικηγορικών υπηρεσιών, θεωρούμε, ακόμη, ότι η μελέτη

εκ μέρους των αρμοδίων κυβερνητικών οργάνων των εξελίξεων αυτών, σε συνεργασία και με τη συνδρομή των επαγγελματικών φορέων του κλάδου και η θεομοθέτηση διαδικασιών και πρακτικών που τις ενσωματώνουν και τις αξιοποιούν, μπορούν να δώσουν λύσεις στις παραπάνω προκλήσεις και πρέπει να θεθούν ως υψηλή προτεραιότητα. Οι προτεραιότητες αυτές, βέβαια, δεν είναι αυτόνομες και ανεξάρτητες από το γενικότερο πλαίσιο της πορείας της χώρας και των προοπτικών της. Υπό αυτό το πρίσμα και μέσα στο πλαίσιο της ολιστικής αντιληψης για τις εθνικές και, επομένως, κυβερνητικές προτεραιότητες, θεωρούμε ότι αυτές δεν μπορούν παρά να συμβαδίζουν και με τις μεγάλες παγκόσμιες πρωτοβουλίες.

Ανάμεσά τους, κεντρική θέση έχουν αυτές της ενεργειακής ανασυγκρότησης, όπου η Κύπρος ευνοείται, τόσο γεωγραφικά και κλιματολογικά, όσο και από την άποψη των εθνικών ενεργειακών πόρων. Επίσης, εκείνες της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών προκλήσεων, με έμφαση στις απειλές των πυρκαγιών, της λειψυδρίας και την ανάληψη δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας. Και βέβαια, της αντιμετώπισης του ραγδαία αυξανόμενου κόστους ζωής, που αποτελεί όρο κοινωνικής συνοχής, ποιότητας της Δημοκρατίας και, επομένως, σταθερής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Δεδομένου ακόμη ότι το Εθνικό ζήτημα αποτελεί ανοικτή πληγή και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε τέλμα που πλήττει και την αξιοπιστία της χώρας, θεωρούμε αναγκαία την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών, με αξιοποίηση κάθε πρόσφορου διεθνούς ερείσματος.

Τέλος, είμαι βέβαιος ότι οι ευχές όλων για την ευόδωση των προσπάθειών της και η ειλικρινής διάθεση συνεισφοράς, συνοδεύουν τη νέα Κυβέρνηση στο έργο της.